

Takdir-i İdari Afetler

Ne Zaman Son Bulacak:

Basını Açıklaması

Ankara: 27.03.2004

2 5 Mart 2004 günöi saat 21.30'da orta büyüklükte bir deprem meydana gelmiştir. Deprem 5,1 büyüklükte olup, odak derinliği 2,6 km olarak belirlenmiştir. Deprem başta Çat, Aşkale, Erzurum kent merkezi olmak üzere birçok yerleşim biriminde hissedilmiştir. Deprem nedeniyle yıkılan konutlarda çoğu çocuk 9 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini üzülenek öğrendik.

Deprem Erzurum Fay Zonu üzerinde meydana gelmiştir. Bu bölgede 13.09.1924 tarihinde 6,8 büyüklüğünde Horasan-Narman depremi, 30.10.1983 tarihinde ise 6,7 büyüklüğünde Horasan depreminin yaşandığı hatırlanacaktır.

Ülkemizdeki jeolojik, morfolojik ve meteorolojik koşulları başta deprem olmak üzere heyelan, su baskını, kaya düşmesi vb. afet tehlikelerini bannıdığı, kentsel veya kırsal yerleşim alanlarında yüksek riskler yarattığı bilinmektedir.

Bu gerçekliğe karşın -merkezi ve yerel yöneticilerin afet tehlike ve risklerine karşın önlemler alınmasına yönelik duyarlılıkları halen sürüyor. 1999 Depremlerinin aç faturası karşısında kamuoyunda yükselen duyarlılıklar kısa zamanda sönümlenmiş ve afet zararlarını karşın kalıcı ve sistematik bir tavır geliştirilememiştir.

Bu duyarlılık ortamında, kısa bir zaman önce 3,6 büyüklüğündeki bir deprem nedeniyle Adıyaman'da yaşadığımız canı kayıplarına, bugün Erzurum'da 9 canı kaybı daha eklendi. Bu kayıplar deprem kataloglarında yer alacak sayılar olarak kalmamalıdır. Bugün ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemek için değişik parametreler kullanılmaktadır. Bu parametrelerden biride doğal afetlerin meydana getirdiği zararların büyüklüğüdür. Bir çok ülkede kolaylıkla göğüslenen 3,6 veya 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ülkemizde neden olduğu kayıplar göz önüne alındığında ülkemizin hangi seviyede olduğunu açıkça görülecektir.

Bugün siyasi iktidar, yürüttüğü vurdumduymazlık haline ve rant politikalarına ivedilikle son vermesi gerekmektedir. Yerel yönetim seçimleri, iktidar için bu amaca yönelik bir fırsat olarak kullanmak yerine "kadrolaşmanın" bir aracı haline getiriliyor, "Afet" gerçeğinin üstü örtülmeye çalışılıyor.

Jeolojik gerçeklik: ülke coğrafyasının önemi alınmazsa her depremi bir "afet" olarak yaşayabileceğini yeterince bizlere gösterdi. Seçimlerde yurttaşların oylarına talip olanlar, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı kentsel ve kırsal yaşam alanlarının herkesine temel insanı hakkı olduğunu unutmamalıdır. Ülkenin geleceğini Dünya Bankasının, İMF'nin kararlarına emanet edenler, yurttaş kimliğini yok ederek "Müşteri" kimliğini ön plana çıkartanlar; bu en temel insanı hakkını görmezden geliyorlar.

Bu tablo değişmelidir. Aslında deprem, heyelan vb. olaylar yaşadığımızın için sıradan olaylardır. Bu olayların kendisine değil sonuçlarına AFET adını veririz. Artık bu ülkede "AFETLER" yaşanmasın.

Afetlere karşın güvenli yerleşimlere sahip olmak için arazi kullanımı planlaması ve yer seçimi kararlarının jeolojik-jeoteknik etüt sonuçlarıyla uyumlu olması kaçınılmazdır. İmar Yasası, 7269 sayılı Afetler yasası kamu yararı, bilimsel ve teknik normlar çerçevesinde yeniden ivedilikle hazırlanmalıdır.

Ülkemizde depremlerin, heyelanların, su baskınlarının "AFET" olarak adlandırılmasından artık kurtulalım. Merkezi ve yerel yöneticiler afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi/ zarar azaltıcı önlemlerin alınması için gerekli kalıcı yasal ve teknik düzenlemelere ivedilikle başlamalıdır. Toplumun vurdumduymazlığa tahammülü kalmamıştı.

JMO Yönetim KURULU